

Den enda målsättningen med privata uppenbarelser är att rädda själar

Torsdag 13 november 2014, Kl. 23:20

Min högt älskade dotter, Gud, genom privata uppenbarelser, gav Sina barn en bättre förståelse av vad som finns i den Heliga Skriften. Om Gud bestämmer Sig för att ge Sina barn extra Gåvor, då är det Hans privilegium. Vore det inte för sådana Gåvor som den Heliga Rosenkransen, då skulle själar ha gått förlorade för Honom.

Ni Mina älskade efterföljare, måste förstå att den enda målsättningen med privata uppenbarelser är att rädda själar genom konvertering. Böner är alltid en del av privat uppenbarelse och ni kommer veta då att de kommer från Himlen.

Ni behöver inte lyssna till Mig nu, eftersom allt som Gud vill att ni ska veta finns i de Allraheligaste Evangelierna. Beklagligt nog har väldigt få utav Mina efterföljare fattat lektionerna som finns däri. Sanningen finns i både de Gamla och de Nya Testamenten. Det har alltid varit Guds önskan att ingripa i världen genom att avslöja Sanningen åt utvalda själar, som ett medel att skapa en bättre förståelse vad som behövs för att rädda er själ. Det är också ett medel genom vilken Han varnar Sina barn när de blir vilseledda av Hans fiender.

Min Faders Bok innehåller Sanningen och det kan aldrig läggas till eller korrigeras. Inte heller kan den ändras på något sätt. Det är Min Plikt, nu, att förkunna innehållet av Uppenbarelseboken för att hjälpa er att förstå att varje profetia som finns inuti den kommer hända, för Ordet har blivit fastställt.

Innehållet av den här Boken gör den svårläst eftersom den förutsäger det slutliga förräderiet av Mig, Jesus Kristus, av dem som påstår sig regera Min Kyrka. Låt Sanningen bli hörd, för den är skriven och vad som är skrivet av Gud är Sakrosankt.

Er Jesus